



## **BOEM** Nummer: 330

**Juli 2016**

Inhoud:

Mededeling van directie: een terugblik.

Vertrek van juffen Marleen en Sacha

Suikerfeest in groep 7c

Schoolreis groep 7b

Recensie van Kinderboeken groep 1/2 A

Nieuws uit de ouderkamer

TSO betalingen

---

Beste ouders en verzorgers,

Het schooljaar zit er alweer op.

De achtste groepers zijn door de bogen gegaan en vliegen de BOE uit. De andere leerlingen maken zich op voor het volgende leerjaar.

We hebben als team een jaar achter de rug dat in het teken stond van verdere ontwikkeling en verdieping van het OGO- onderwijs. Met trots heb ik gekeken en genoten van de thema-opbouwen en de mooie afsluitingen daarvan. Bijvoorbeeld bij: alles op wielen de kriebelbeestjes, ken je talent en nog veel meer. We voelen ons hierin steeds sterker worden en kijken uit naar de volgende slag die we met elkaar kunnen maken om deze kennis te verdiepen, uit te breiden, te verankeren en te borgen.

Het was een jaar waarin duidelijk werd hoe groot ons schoolplein gaat worden wat er precies met het schoolplein gaat gebeuren. Ik ben heel blij dat het samen met de grote inzet van ouders en omwonende is gelukt om tot een prachtig (en veel ruimer) ontwerp te komen. Hierdoor krijgen we veel meer ruimte voor de leerlingen om lekker buiten te spelen en alle kinderen uit onze buurt zullen daar ook nog jaren speelplezier van gaan krijgen.

Het was ook het jaar waarin de uitbreiding van de school op de agenda stond. Met dank aan de gemeente hebben we hiervoor een zeer geschikte tweede locatie gevonden, dichtbij het hoofdgebouw. Het concreet maken van welke groepen en wanneer de overgang naar BOE 2 zal gaan. Deze verandering maakte een hoop emoties los en heeft geresulteerd in een aantal drukbezochte ouderavonden. Alle feedback hebben we zorgvuldig overwogen en mede op basis daarvan hebben we deze week het besluit genomen welke klassen er volgend jaar op deze locatie gaan beginnen. We realiseren ons dat sommige ouders het jammer vinden om naar een andere locatie te gaan. Ik kan alleen maar zeggen dat wij als team enthousiast zijn om er daar - samen met de leerlingen en ouders - een super locatie van te maken.

Het jaar werd afgesloten met het eindfeest van afgelopen woensdag. Ook hier was de enorme betrokkenheid van ouders goed te zien. Ik heb mijn ogen uitgekeken naar de organisatie hiervan en alle inzet van uiteenlopende talenten. Wat een geweldig feest!

Voor mij zit het eerste jaar als directeur op de BOE er alweer op.

Een jaar waarin ik genoten heb van het enthousiasme, de gedrevenheid, de deskundigheid en de professionaliteit van het team, van de enorm leuke, spontane en lieve kinderen en de betrokken ouders. Het is een eer om directeur van zo'n leuke school te zijn!

Ik wens u een hele fijne vakantie.

Tamar Süss

Beste ouders,

Vele jaren heb ik met veel plezier gewerkt op de BOE. Nu is het tijd voor een volgende stap. Zoals velen van jullie weten kom ik uit Sneek en is het mijn wens om daar te wonen en te werken. De banen liggen niet voor het oprapen in Friesland maar nu heb ik te horen gekregen dat ik na de zomervakantie mag beginnen met een baan in Sneek. Ik verlaat de BOE met gemengde gevoelens. Aan de ene kant ben ik blij dat mijn wens uitkomt, aan de andere kant zal ik de BOE ontzettend missen. Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor de mooie tijd op de BOE.

Groet Marleen

Beste ouders en kinderen ,

Na 4 jaar hier met veel plezier gewerkt te hebben , is het tijd voor een nieuw avontuur en ga ik de BOE verlaten. Er wacht een nieuwe uitdaging op mij op een andere school in Amsterdam. Ik vertrek met een lach en een traan van de BOE. Ik neem veel mooie herinneringen mee om nog heel lang aan terug te denken. Dank jullie wel voor de fijne tijd! Fijne vakantie!

Groet, Sacha

Suikerfeest in groep 7c

Roumaise, Diqrah, Anouar en ik organiseerden het Suikerfeest op school. Diqrah nam dadels mee, Roumaise nam Marokkaanse koekjes mee, die haar moeder zelf had gebakken, en ook een theepot. Anouar nam ook een theepot mee en ik nam bekers, borden, een theepot en een Marokkaans dienblad voor de theepotten mee. Ik had ook de ingrediënten voor Marokkaanse thee meegenomen.



Op dinsdag 12 juli gingen Roumaise, Anouar en ik de typisch Marokkaanse thee voorbereiden. Toen we klaar waren zetten we de thee, de koekjes, de dadels, de bekers en bordjes klaar.



Het was heel leuk geworden want Roumaise en ik gaven ook nog een Arabisch lesje. De kinderen vonden de thee en de koekjes gelukkig heel lekker.

Wiame Essalhi

Schoolreis van groep 7b

Op vrijdag 24 juni gingen de groepen 7 op schoolreis naar Spaarnwoude. Daar gingen we vlotenbouwen. We gingen daar ook een vlottenrace mee doen. Het was heel gezellig. Je kon daar kanoën, zwemmen, voetballen, volleyballen. Je kon ook door een buis over het water, er was ook een hangbrug over het water. We hadden ook een lekkere en gezonde lunch. Het weer was niet te warm en ook niet te koud. De busreis was ook heel leuk. Er was muziek en iedereen zong mee. De buschauffeur hete Hendrik-Jan. Er waren ook lichtjes die aan en uit gingen. Het was een super leuk schoolreisje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Juna Fazili van Zand 7b

## Recensie Kinderboeken groep 1/2 A

5 STERREN \*\*\*\*\*

Door: Wieteke van Zeil

Ergens in Amsterdam, op een school met een naam alsof elk moment een heks of boze boswachter de klas binnen kan vallen - BOE!! - zit een groep kinderen die Heel Getalenteerde Boekenschrijvers zijn. Zo getalenteerd zijn ze, dat de baas van het kinderboekenbal, Eppo van Nispen tot Sevenaer, alle kinderen een speciale kindermedaille van de kinderboekenweek heeft gestuurd. Want kinderen van groep 1 en 2 die kinderboeken schrijven, dat moeten wel héle Getalenteerde Kinderen zijn.

Waar gingen die boeken dan over? Over heksen, natuurlijk. Want als je op een school zit die BOE heet, hoort daar ook een enge heks bij - nou ja, eng... heksje Marg vindt haar heksenmoeder niks eng, ook niet als ze heksensoep met spinnen en slakken maakt. Mohammed toont zwierige dynamiek in zijn boek over achtbanen en draaimolens en spelen op het strand. Groot gevoel voor kleur en vorm laten Mids en Milou zien met hun Lego- en robotfiguren, die vele avonturen meemaken.

Welke figuren het ook zijn, ze komen in verhalen terecht waar ze het niet verwacht hadden. Wat dacht u van een paarse minion met een zilver voetbalbeker? Laat dat maar aan Livio over. Of Elsa de ijsprinses die even met een vliegtuig wordt opgepikt, wel zo handig; Moira bedacht het. Marie heeft prachtige dreigende regenwolken getekend, terwijl een tokkende kip en een boot naar de vuurtoren varen. Maar pas op!, er is ook een spook! Gelukkig wordt er ook wat afgefeest - met raketjes en taart en een fiets met twee sturen, zodat je gewoon twee kanten op kan fietsen. Handig, Sam, dan kun je heen en terug tegelijk! Ook Laura en Maaïke blijken echte party girls met taart, rozen, vlinders, slingers, en een baby voor mama. Gezellig hoor.

Lewis droeg zijn boek op aan zijn moeder, maar wie een zoet verhaal verwacht komt bedrogen uit: het zit vol monsters die vuur spugen! Eveneens in het thrillersegment blijkt Oskar de lezer bij de keel te grijpen met zijn spannende monsterboek - doodshoofdmonsters en razende robotbatterijen vliegen met angstaanjagende vaart op ons af. De lezer zoekt dekking in de natuur: Simon schreef 'het kabouterijtje in de natuur'. Maar ook hier is niks wat het lijkt, en blijkt een familiedrama verscholen achter wat een rustgevend thema leek: na een exotische tocht in een bos vol kokosnootbomen, wil het kabouterijtje niet meer bij mama in de stad wonen.

Dien en Daniel schrijven over lavamonsters, en daar worden met groot gevoel voor drama paashazen en piraten in betrokken. Gelukkig schrijft Dien dat de monsters lief zijn. Nog meer lava vinden we bij Lijster-Lidewij, die het dagboek van een echte koning schreef. Een koning, dus, die niet op blijkt te schrikken van een ontploffende lavaberg of een reus in de aanval. Seb houdt van draken, muizen en een ziekenhuis op één wiel. En de hoofdpersoon in Imrans boek verliest helaas zijn moeder aan een haai: gelukkig zien we mama nog in de buik van de haai, op de laatste pagina. Verlichting komt van Juul en Amélie, die allebei het grappigste boek schreven - zo noemden ze het en het stelt de lezer niet teleur. Na al de heksen en monsterspanning is het lachen in Aruba, spelen in de sneeuw en een zoektocht in een boekenwinkel. Ida blijkt de kleurrijkste van allemaal. Ze weet niet waarom, maar dat weet de regenboog natuurlijk ook niet. Kleurrijk ben je nu eenmaal of niet! Tenslotte gaan we de

zomervakantie in - iets wat Virginia thematiseert in haar boek, zelfs de zon draagt een zonnebril. Strand, zonsondergang, kokospalmen, spelen met vriendjes en vooral: heel veel Joepie-ie!



## Nieuws uit de ouderkamer



Ook aankomend schooljaar is er elke week gelegenheid om 's ochtends koffie te komen drinken en met andere ouders te praten in de ouderkamer. **Op welke dag de koffieochtend is verandert** het aankomende schooljaar! In de oneven weken ben je op woensdag van harte welkom, in de even weken is dit op vrijdag (dus woensdag

31 augustus, vrijdag 9 september, woensdag 14 september en vrijdag 23 september etc.). Regelmatig zullen er ook weer activiteiten worden georganiseerd dus houd de aankondigingen en SchouderCom in de gaten.

Om **volgend jaar weer lessen Nederlandse taal** te organiseren in de ouderkamer, wordt er nog druk gesproken met een organisatie die taalles aan vrouwen én mannen geeft. Zodra duidelijk is dat het doorgaat zullen de details bekend gemaakt worden!





Het is je vast niet ontgaan; afgelopen dinsdag is het **Suikerfeest** gevierd op school. Een aantal ouders heeft in de twee koffieochtenden ervoor prachtige lampionnen geknutseld. 's Ochtends was er bij binnenkomst Arabische muziek en iets lekkers voor iedereen, ook op voorscholen de Kraai en 't Hofje. In de klassen is er aandacht aan besteed en voor de ouders vond het feest plaats in de lerarenkamer. Wist je trouwens dat 'Suikerfeest' helemaal geen goede vertaling is? Eigenlijk is het 'het feest van het ontbijt' of 'ramadanfeest'.



## TSO betalingen

In juli sluiten wij het schooljaar af, willen jullie ervoor zorgen dat alle TSO termijnen t/m juni betaald zijn. Betalen van de overblijf kan op een aantal manieren: Voor losse dagen krijgen de ouders twee keer per jaar een factuur (januari en Juli) Voor vaste dagen kunt u kiezen uit twee mogelijkheden.

1 termijn betaaldatum 1-09-2015

10 termijnen betaaldata 1-09, 1-10, 1-11, 1-12, 1-01, 1-02, 1-03, 1-04, 1-05, 1-06

| x per week | 1 termijn | 10 termijnen |
|------------|-----------|--------------|
| 4 dagen    | 400       | 40           |
| 3 dagen    | 300       | 30           |
| 2 dagen    | 200       | 20           |
| 1 dag      | 100       | 10           |

- Voor vaste termijnen sturen wij geen factuur
- Om de betaling van de overblijfkraften te kunnen waarborgen dient vooraf betaald te worden op de eerste van de maand.
- Betaling kan alleen via de bankrekening. Op deze manier is er geen contant geld op school en kunnen alle betalingen digitaal gecontroleerd worden.

**Rekeningnummer NL89 RABO 0143 9378 20**

**Ten name van Basisschool Oostelijke Eilanden**

onder vermelding van naam en groep van het kind en de termijn waarvoor betaald wordt.

Let goed op voor hoeveel dagen u uw kind aanmeld. i.v.m. personeel inzet kunnen wij geen terugbetaling doen. Wij verzoeken ouders om geen eigen berekening te maken, bij twijfel neemt contact op met de TSO administratie/coördinator. Blijft u in gebreke dan kan uw kind per 29 augustus 2016 niet meer aan de tussenschoolse opvang deelnemen.

### **Aanmeldingen en wijzigingen schooljaar 2016-1017**

Het is belangrijk dat de kinderen die in het nieuw schooljaar gaan overblijven aangemeld worden. Als u kind al aangemeld is en er zijn geen wijzigingen, hoeft u niets te doen. Kinderen die niet officieel aangemeld zijn bij de TSO, kunnen in de lunchpauze niet op het afgesloten schoolplein verblijven. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de BOE: [www.boe-amsterdam.nl](http://www.boe-amsterdam.nl).